

# Op reis

Online encyclopedie Wikipedia omschrijft emigratie als volgt: *de actie waarbij mensen hun geboorteland verlaten om zich in het buitenland te vestigen*. Een duidelijke omschrijving van wat emigratie precies inhoudt. Maar dat er altijd ontzettend veel over emigratie te schrijven en te lezen valt, dat bewijst VertrekNL. Met veel plezier werk ik al ruim drie jaar als freelance journalist voor dit glossy magazine en ik raak nooit uitgeleerd en geschreven over emigratie. Er komt veel bij emigratie kijken en juist dát kijkje in de keuken dat ik voor mijn artikelen krijg, vormt voor mij een grote bron van inspiratie en enthousiasme.

Tot op heden heb ik verschillende artikelen voor VertrekNL geschreven, variërend van 'Bevallen in het buitenland', interviews met Bekende Nederlanders voor de rubriek 'Dilemma's tot 'Hoe denkt men in het buitenland over Nederland(ers)?' (zie pagina....) Ik leer zelf ook weer van elk artikel dat ik schrijf. Wist u bijvoorbeeld dat recht hebben op kraamzorg uniek is in de wereld? En dat ze in Amerika denken dat Nederland en Holland twee verschillende landen zijn? En dát is precies de reden waarom ik nooit uitgeschreven raak over emigratie. Het begrip (of de definitie van) emigratie kennen we immers allemaal wel, maar de verhalen erachter moeten ook verteld worden. Iedere emigrant heeft zijn of haar rugzakje en juist dat verhaal is interessant voor emigranten in spe. Soms ben ik zo verdiept in een verhaal, dat het lijkt en voelt alsof ik zelf ook een beetje aan het 'emigreren' ben. In de vorige editie van VertrekNL heb ik presentator Henny Huisman geïnterviewd over zijn tweede huis op Bonaire. Bij het horen van zijn verhaal en het bekijken van de zonovergoten foto's, voelde het echt alsof de zachte, zwoele zeebries door mijn haren waaide en het zand knisperde tussen mijn tenen.

*“Soms ben ik zo verdiept in een verhaal, dat het voelt alsof ik zelf ook aan het emigreren ben”*

Eigenlijk ben ik, in gedachten, al best vaak geëmigreerd. Maar waar ik ooit echt nog eens naartoe zou willen verhuizen, daar ben ik nog niet uit. Ik twijfel tussen Curaçao, Zweden, Bonaire, Zuid-Afrika, Noorwegen, Spanje, Italië en Frankrijk. Misschien hak ik ooit de knoop nog eens door en hierbij beloof ik u als lezer alvast dat ik dan al mijn belevenissen aan het papier zal toevertrouwen. Maar mocht dit desondanks niet het geval zijn, dan hoop ik u nog vaak via mijn artikelen mee op reis te mogen nemen. Laten we de spullen pakken en gaan. Lekker vanuit de eigen luie stoel...

Veel leesplezier! ■

**JORINE DE BRUIN**

FREELANCE JOURNALIST VERTREK NL

